

Als de kat van huis is, dansen de muizen (op tafel).

Waar een wil is, is een weg.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.

De kat uit de boom kijken.

Een kat in een zak kopen.

Tegen de lamp lopen.

Als een lopend vuurtje.

Je hart vasthouden.

In de put zitten.

Een appeltje voor de dorst.

Krokodillentranen.

Dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Zo trots als een pauw.

Zo ziek zijn als een hond.

Met de kippen op stok gaan.

Na regen komt zonneschijn.

Voor een appel en een ei.